

Zo blij

Henk Winkelhuis is 'onze' Churandy Martina
Geen enkel raadslid doet hem dat na
De koning van de positiviteit
Gezegend met eeuwige blijmoedigheid

Alsof hij ook de 100 meter in 9.94 lopen kan
In mijn fantasie wint hij zelfs van Usain Bolt
Waarna: "Ik ben blij, héél blij man"
Met een grote glimlach van zijn lippen rolt

Zoals Henk is er maar één
Een zweem van optimisme hangt om hem heen
Hij ziet de positieve ontwikkelingen in de stad
Wat als elke gemeente zo'n bestuurder had?

Hij onthult de eerste 'kunstige' schakelkast
Van zijn schouders valt een loden last
Lacht tevreden: "Ik ben blij, zó blij"
Oldenzaal heeft er weer een pareltje bij

Henk loopt door de vernieuwde Vijfhoek
Schrijft zijn eigen jongensboek
Piept niet als hij zijn tong afbijt
Viert carnaval bij de sociëteit

Achter zijn bureau zit hij te schurken
Verzamelt 'goedbedoelde' kroonkurken
Henk in sabbatical, hij fietst zich 'er door'
Zingt 'Hallelujah' in een gospelkoor

Henk lacht zijn tanden bloot
Zijn 'Boeskoolhart' is zo groot
Hij wordt verheven in zijn stand
Op de vriendelijkste stad van Nederland!

Henk jij maakt óns blij, zóóó blij

Maart 2019
Patrick Olde Nordkamp
Stadsdichter van Oldenzaal

