

## *Wat is vrijheid?*

Wanneer voelen we ons echt vrij?  
Zitten we niet allemaal een beetje opgesloten  
Niemand is elk moment van de dag blij  
Zitten we in een keurslijf?  
Hebben we ons in een ander jasje gegoten?

Vrijheid, je vrij voelen  
In de samenleving, je werk, je relatie  
Het juk van je af spoelen  
Verlangen naar adoratie

Persvrijheid, de vrijheid van het woord  
Je eigen gang kunnen gaan ongestoord  
Je kunnen ontwikkelen als uniek mens  
Je kunnen uitspreken, elk verlangen, elke wens...

Waardering  
Respect naar elkaar toe  
Niet altijd hoeven te presteren  
Leven en laten leven, zonder taboe?

Met een vrij en veilig gevoel te kunnen stappen in een tram  
Het leven durven leven, niet altijd de voet op de rem  
Reizen in vrijheid de wereld rond  
Veilig je voeten kunnen zetten  
op Nieuw-Zeelandse of Sri Lankaanse grond

Je uit kunnen spreken in elke vorm van verbondenheid  
Ook in je vrije tijd  
Zonder een oordeel te vellen naar elkaar  
Maar juist respect te tonen aan hem of aan haar

Is dat vrijheid, kunnen we daar naar streven?  
Door elkaar in de waarde te laten  
en elkaar te laten leven?  
Er is veel ellende op deze aarde  
Maar vooral ook veel liefde en saamhorigheid  
Die wij met zijn allen bij elkaar vergaarde...

*Vóel, voel je vrij...*

februari 2019  
Patrick Olde Nordkamp  
Stadsdichter van Oldenzaal

