

**Tankenberg, Paasberg, Hakenberg...**

**Spookhazen, Witte wieven, Galgenbelt, hang naar de dood  
Scherende vleermuizen, balkende uilen, de zon kleurt hemels rood  
Ochtendgloren, Hakenberg, Klein, Old of Groot  
Hakolberend, Hackelberg, Hackelblok  
Amper vijf uur in de ochtend op de klok**

**Vogels ontwaken luidruchtig in het ochtendtij  
Reeën, zelfs een zesender, fourageren in de wei  
Spookhazenroute schoorvoetend rondom Hakenberg  
Mysterieus, mystiek, in de Tour de France een dwerg**

**Blik op de Hooge Lutte, de Groote Hel, een onverwachte groet  
Een ooievaar die hier wél ongestoord zijn nest uitbroedt  
Landgoed Hakenberg, dendrologisch van belang  
Une ferme Ornée, lambrisering, nostalgisch behang  
Hakolberend, Hackelberg, Hackelblok  
Amper twaalf uur 's middags op de klok**

**De zon kleurt de koeien bont in wilde bloemenweide  
Mens en natuur die zich hier nooit van elkaar scheidde  
Streekarchitect Jan Jans, zonder kinderen...  
Liet zich niet door externe invloeden hinderen**

**Bentheim op Slot, door de bomen schielijk verscholen in het zicht  
Peter Watez, landschapsarchitect, zag hier het licht  
Mist en nevel creëren kransen rondom theekoepel, 57 meter hoog  
Wodan of Anubis? De Hellehond hield hier zijn poten droog**

**Hakolberend, Hackelberg, Hackelblok  
'n Tweeduuster' vecht onverstoort tegen de klok  
Niet de mens maar het ongedierte heerst hier over de nacht  
Een eervolle prijs voor ecologische- en architectonische pracht  
Landgoed Hakenberg is geen geschiedenis, maar blijvende nostalgie  
Dankzij het grote hart van Paul en Anne-Marie**

**Tankenberg, Paasberg, Hakenberg...**

mei 2019  
Patrick Olde Nordkamp  
Stadsdichter van Oldenzaal

