

Vroeger

Wie is hij, waar is hij?
Van vroeger kan hij zich nog vlagen herinneren
De ene keer meer dan de andere
Foto's van toen doen herinneringen boven drijven

Als kind speelde hij graag in zijn boomhut
Ook hield hij erg van voetballen
Deed hij iets met wijn en is hij journalist geweest
Hij werkte met paarden op een prachtig landgoed

Nu zit hij daar in zijn stoel
Af en toe neemt iemand hem mee, om de hoek
Naar een ruimte met mooie lichtjes en muziek
Dan komt hij tot rust en kijkt in zijn fotoboek

Hij krijgt niet zo vaak visite
Als er iemand komt weet hij niet wie het is
Het is een vrouw die hem streelt en kust
Als ze hem aankijkt rollen de tranen over haar wangen

Waarom weet hij niet
Maar hij vergeet soms zijn eigen naam
Hij wil graag naar buiten om te wandelen
Maar de deur zit op slot, hij weet niet waarom

Op de gang komt hij een bekende tegen
Ze heeft een pop in haar hand, maar zij herkent hem niet
Als hij haar wil knuffelen, slaat ze van zich af met haar tasje
'Waarom doet ze zo naar tegen me?', denkt hij

Eten krijgt hij volgens hem niet
Hij vraagt steeds: "Krijg ik nog eten?"
Ze zeggen dat hij het net op heeft
Maar hij heeft nog zo'n trek

Dan gaat hij maar terug naar zijn stoel
En krijgt een kopje thee met een koekje
Waarna hij zomaar in slaap valt
En droomt van vroeger, zoals het vroeger was...

September 2019
Patrick Olde Nordkamp
Stadsdichter van Oldenzaal

