

## Veteranen

Waar komt die naam eigenlijk vandaan?  
Zijn het werkelijk oude mensen die hun pad zijn begaan?  
Die een oorlog zagen als het lot op hun weg  
Heeft de één geluk, de ander gewoon domme pech?  
Is het leven voorbestemd, hebben we zelf invloed?  
Kun je het leven maken of is het 'je ding' dat je doet?

## Veteranen

Eén ding weet ik wel, het zijn mensen met moed  
En moed is zo'n mooi woord, net als respect  
Herhaal de woorden maar; respect, moed...  
Kunt ú dat opbrengen als het er echt toe doet?

## Veteranen

Wij weten niet wat jullie hebben meegemaakt  
Ik denk dat menig een de strijd nog niet heeft gestaakt  
Ik hoop op berusting, daarin zit het venijn  
Als ook het innerlijke vuur is geblust,  
kunnen we spreken van een vredig samenzijn...

**Veteranen, berust!**

september 2018  
Patrick Olde Nordkamp  
Stadsdichter van Oldenzaal

