

## Engel

Waarom zou Toon Engelbertink geen Engel kunnen zijn?  
Die gelijknamige kroeg is het paradijs op aarde voor mij  
Ansjé, Merijn, Syl, Rick, Bram, Bas en Glenn  
Sorry dat ik misschien iemand vergeten ben  
Twee speciaalbiertjes voor mij, niet meer  
Even helemaal weg in hemelse sfeer  
Het liefst alleen of met de hond  
Uitzicht op de Groote Markt,  
ondergaande zon, avondstond...  
Ik mis de muziek van Toon, zigeunerachtig  
Tranen over zijn wangen rolden zo prachtig  
Hanny, Blokzijl, zijn mooie zachte snor  
Zijn geluiden, gebrom, een beetje geknor  
Kon je het leven maar even terug draaien  
Na café 'De Turk' een broodje shoarma snaaien  
That's life, het gaat voorbij  
Toon wakker worden!  
Blijf ajb nog even aan onze zij...

oktober 2018  
Patrick Olde Nordkamp  
Stadsdichter van Oldenzaal

